

הידיעה שאנשים מקפחים את חייהם רק משום שלא קיבלו מענה רפואי מהר מספיק, הביאו אותי להצמיד לחגורתי מירס כוננות לכל דקה ביום, כל יום”.

לאילו תגובות אני זוכה בשטח? “תגובות האנשים הן יוצאות מן הכלל. לא אחת קוראים לנו מלאכים או שמזמינים אותנו לסעודות הודיה. בניגוד למשמרת באמבולנס או לרופא בבית חולים, כאשר אנחנו מגיעים בפיג'מה או בבגדי שבת גם החולים/פצועים וגם בני המשפחה שלהם מבינים שקפצנו לעזור להם ‘באמצע החיים’ שלנו והשארנו את העיסוקים שלנו מאחור. הציבור מעריך את זה מאוד”.

אילו מקרים בולטים זכורים לי מפעילותי ההתנדבותית? “מטבע הדברים, לא חסרים אירועים משמעותיים כאשר מדובר בהצלת חיים. עם זאת, ישנו אירוע אחד שלא יצא לי מהראש לעולם.

“ביומה הראשון של השנה הגענו אחי ואני לבית הכנסת בשעה שבע לתפילת שחרית. מעט אחרי הגעתנו קיבלנו קריאה על אדם שחש ברע בבית כנסת אחר בקרבת מקום. מאחר שהשארנו מבעוד מועד אופנועלנס (אופנוע-אמבולנס) של איחוד הצלה, בבית הכנסת שלנו, יצאנו מהתפילה והגענו בתוך דקות ספורות למקום האירוע. התברר שמדובר באדם שלקה בלב”.

“ביצענו בו פעילות החייאה בתוך אולם בית הכנסת. הדבר המצמרר ביותר היה שתוך כדי פעילות ההחייאה אנו שומעים את קהל המתפללים, תוך כדי תפילת ראש השנה, שרים ‘זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים’ וכו’. ההחייאה אכן הייתה מוצלחת, וב”ה הלכנו לבקר את אותו אדם יומיים לאחר מכן בבית החולים. הוא היה בהכרה מלאה, מחייך ומדבר כאחד האדם. עוד התברר לנו שזו כנראה הייתה ההחייאה המוצלחת הראשונה בשנה”.

למה אני ממליץ לעורכי דין להתנדב? “לעשות עוד עסקה זה נחמד. לנצח בעוד תיק ליטיגציה זה גם נחמד. נכון, בסוף עם הדברים הללו אנחנו הולכים למכולת, אבל תאמינו לי, מה שיחזיר אתכם עם חיוך הביתה בסוף היום זה אותו אחד שהפכתם לו את החיים בזכות ההתנדבות שלכם. לא משנה אם הצלתם חיים, ייצגתם אדם בחינם או אפילו הלכתם לבקר אדם ערירי, הידיעה שנתתם משהו מעצמכם ושיפרתם את עולמו של אחר, אין לה תחליף, והיא גם תהפוך את עולמכם לטובה. יש לה השפעה לא רק עליכם, אלא גם על בן/בת הזוג שלכם, על הילדים שלכם ועל כל הסביבה שלכם. כך נמשיך ונחזק את הערבות ההדדית הכה יפה במדינתנו, שאין לה אח ורע בכל העולם”.

עד כמה משפיעה ההתנדבות על עיסוקי כעורך דין? “אין ספק שההתנדבות משפיעה על כל רובד בחיים שלי, ומוכן שהדבר משפיע על העבודה שלי. דוגמה קטנה מני רבות, לא אחת אני מוצא את עצמי עובד עד השעות הקטנות של הלילה לסיים דברים שלא הצלחתי לסיים ביום בשל יציאה לכמה מקרים באותו היום. עם זאת, ‘שליחי מצווה אינם ניזוקים’. מעולם לא קרה שנפגעתי/פספסתי/פישלתי וכו’ בשל יציאה למקרה או מתן סיוע לאדם אחר”.

האם בכונותי לשדרג את פעילות ההתנדבות בעתיד? “למען האמת, מאחר שאני מתנדב 24/7, אין לי כל כך כיצד להרחיב את התנדבותי, אולם דבר אחד בטוח, אני לא מתכוון להפחית ממנה”.

כמה מילים בנימה אישית: “לעולם לא אשכח את פטירתו הטרגית של משה ישראלי ז”ל, רוכב אופנוע שנפצע בתאונת דרכים וכמה כלי רכב שעברו במקום חלפו על פניו ללא הגשת עזרה. התקשורת דיברה על כך ללא הפסקה, ולא בכדי, שכן מדובר באירוע חריג ביותר במחוזותינו. ערבות הדדית היא חלק ממי שאנחנו, מוטבעת ב-DNA שלנו. למרות המחלוקות אנחנו תמיד נכונים לעזור זה לזה, גם כשזה לא תמיד נוח לנו. ציבור עורכי הדין, אולי הציבור המשפיע ביותר במדינת ישראל, ימשיך וייתן דוגמה כיצד אפשר לשלב קריירה מצליחה וסיוע לזולת באופן מעורר השראה ומחמם את הלב”.

הכבוד העצום לעבוד לצדו של אחד המשפטנים הגדולים של דורנו, פרופ’ אביעד הכהן, הן בייצוג בתחום המינהלי והחוקתי והן בתרגולו במכללת שערי מדע ומשפט. כמו כן, יש לי הכבוד לעסוק בתחומי משפט נוספים לצד שותפיו של פרופ’ הכהן, עו”ד ישעיהו אברהם ועו”ד משה בן דוד, צמד משפטנים בחסד עליון.

לצד העיסוק המשפטי, אני לומד לתואר שני באוניברסיטה העברית, ומנהל, לצד אחי, זאב יפה, סטארט-אפ ששמו MyClubz - אפליקציה להקמה וניהול של מועדוני לקוחות.

איפה אני מתנדב? בארגון “איחוד הצלה”.

כמה זמן? “אני כונן פעיל בארגון כשנתיים”.



“לעשות עוד עסקה זה נחמד. לנצח בעוד תיק ליטיגציה זה גם נחמד. נכון, בסוף עם הדברים הללו אנחנו הולכים למכולת, אבל תאמינו לי, מה שיחזיר אתכם עם חיוך הביתה בסוף היום זה אותו אחד שהפכתם לו את החיים בזכות ההתנדבות שלכם”

מה אני עושה? “איחוד הצלה הוא ארגון חירום של אנשי רפואה (חובשים, פרמדיקים ורופאים) שבהתנדבות מלאה נמצאים בכוננות 24/7, ויוצאים מעיסוקיהם (ישיבה בעבודה, ארוחת שבת משפחתית ואפילו בזמן המקלחת) להצלת חיים. מטרתו של הארגון היא לתת מענה רפואי ראשוני ומידי, ולמלא את חלל הזמן בין התחלת מצב החירום להגעת האמבולנס על ידי הזנקת אנשי רפואה הנמצאים בקרבת מקום לאדם הזקוק לעזרה. לצד מצבי החירום, ישנם גם מצבים שבהם אצא באמצע הלילה על מנת לסייע לאדם מבוגר שנפל והוא זקוק לסיוע לקום. גם זה קורה, וגם זה חשוב”.

למה החלטתי להתנדב? “התנדבות הייתה מאז ומתמיד מילת מפתח במשפחתי. כל חיי התנדבתי בארגונים רבים (הייתי מדריך בתנועת נוער עזרא, התנדבתי במשמר האזרחי, במגן דוד אדום וכדומה). אחרי שנים רבות (ועד היום) כמתנדב במד”א, ובעידודו הרב של אחי, ד”ר אריה יפה, רופא שמתנדב באיחוד הצלה מיום הקמתו, רציתי להמשיך להציל חיים, ולא רק בזמן המשמרות באמבולנס, אלא בכל זמן ובכל מקום שבו הדבר אפשרי. בזמנו כמעט לא היו כוננים בגזרת הבית שלי, גזרה בעלת אוכלוסייה מבוגרת מאוד והרבה בתי מלון שיש בה המון מקרי חירום, אך מענה לא רב. כל הדברים הללו, לצד